



## Zaanstreek

Historische foto van De Pauw met molenschuur.

GEMEENTARCHIEF ZAANSTAD

# De Pauw, van puinhoop naar parel

José Pietens

**Nauerna \*** Aan de Vaartdijk heeft zich een ware metamorfose voltrokken. Waar ooit een zwaar vervalen bouwwerk op een met troep bezaid erf stond, staat nu een frisgroen bouwwerk te pronken. Molenschuur De Pauw is in volle glorie gerestaureerd.

Restaurateur Bart Nieuwenhuijs en

zijn medewerkers hebben ongeveer een jaar 'getimmerd' aan de schuur. Toen laatste bewoner Theo Vleeshakker in 2008 overleed, was de buurt niet meteen te porren voor behoud van de schuur. Nieuwenhuijs: „Het was hier een enorme puinhoop. Omwonenden wilden het liefst dat alles gesloopt zou worden en er nieuwe woningen zouden komen.”

Gaandeweg sloeg de stemming om. Naarmate het terrein en de schuur opknapten, maakte weerstand plaats voor waardering. „En nu is iedereen trots op de parel van Nauerna.”

De restauratie begon officieel in november 2013, met het opruimen van erf en schuur. Buurbewoners en ambtenaren hielpen spontaan een handje mee. De laatste bewoner was een 'jager-verzamelaar', zegt Nieuwenhuijs met een lach. „Alles lag vol, tot een meter in de grond. Echt dramatisch. Het meest was huisvuil. We zijn maanden bezig geweest. Er is in totaal vierhonderd kuub vuil (het equivalent van 1666 kilo's, red.) weggehaald.” Het herstel van de fundering was eveneens een gedenkwaardige klus.

Molenschuur De Pauw is in oude luister hersteld.

FOTO JOSÉ PIETENS

De schuur rust op zo'n zeshonderd palen, die allemaal rotte paalkoppen hadden. Omdat de vloer intact moest blijven, werden er loopgraven onder gegraven. „Van daaruit hebben we de rotte delen van alle paaltjes afgezaagd. We wilden zo zuiver mogelijk restaureren. Er was nog maar weinig goed. Sommige balken hebben we voor tweede vernieuwd. Dat is de kunst, om zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo deden ze dat vroeger ook: als ze een molen wilden bouwen, gingen ze eerst in de omgeving kijken of er nog oude onderdelen te koop waren. Tijdens het werk zijn we een paal uit 1480 tegengekomen, terwijl de molen uit de 17de eeuw kwam.” Van het molen-

fundament is niets meer terug te vinden. „Dat is heel secuur weggehaald toen de molen in 1895 werd gesloopt.” Veel materiaal over de schuur en de molen was niet voor handen. „We hadden maar een foto van de molen en de schuur. De molen staat in de vreugdestand, de mensen staan netjes te poseren. Waarschijnlijk is die foto gemaakt door een marskramer, die langs de molens reed om te fotograferen. Van een andere molen die hier in de buurt stond, is namelijk precies zo'nzelfde foto gemaakt.” Meer kennis werd opgedaan via sporenonderzoek. „En gelukkig werden molens vroeger volgens dezelfde standaard gebouwd. Het was niet zo dat voor elke molen opnieuw het wiel werd uitgevonden.”

**Klokgevel**

Des te opmerkelijker dat de schuur met zijn klokgevel afwijkt van de gebruikelijke schuren. Waarom die gevel er op zit, weet Nieuwenhuijs niet. Dat er in de schuur een blokmaalderswoning, speelt volgens hem niet mee. „Er werd altijd sober gebouwd. Ook bij woonhuizen.” De blokmaalderswoning, de woning van de meesterknecht, maakt de molenschuur uniek. In oliemolens werd doorgaans niet gewoond. Men had de opslagruike hard nodig en voor de bewoners was het geen pretje om dag en nacht in het gestamp van een olielagerij te zitten.



Schuur en erf waren een grote puinhoop.

FOTO'S ALFONS VAN SCHIJNDEL

## Een Zaans unicum

Oliemolen De Pauw werd in 1669 gebouwd. Het was een dubbele oliemolen, wat onder meer betekent dat de molen een dubbel slagwerk had. Dag en nacht werd er zaad tot olie geslagen. De molen was tot 1895 in bedrijf. Hij werd weggehaald door de Oostzaanse molensloper Jacob de Boer Pieterz. De molenschuur, gebouwd rond 1850, bleef gespaard; waarschijnlijk vanwege de huurophoppen. Sinds 2005 hebben vele instanties zich gebogen over de waarde van de molenschuur. Voor stichting

Zaanse pakhuizen, sinds 2010 eigenaar van het provinciale monument, staat de waarde buiten kijf. „In de Zaanstreek stonden ooit 204 oliemolens. Daarvan zijn er nog maar vier over. De schuur is een Zaans unicum vanwege de inpandige blokmaalderswoning. De restauratiekosten - bijna een kwart miljoen - zijn door onder andere de provincie Noord-Holland en Afvalzorg Nauerna ge-subsidieerd. Zodra molen De Haan is overgebracht en gerestaureerd, wordt het geheel verhuurd als woon-/werkplek.”



Restaurateur Bart Nieuwenhuijs ruimt de rommel op.



Molenschuur De Pauw is in oude luister hersteld.



Van alle palen werden rotte delen gezaagd.

## Zaanstreek

Restaurateur puzzelt uren op stukjes hout

## Vele plannen voor De Haan

Molen De Haan is in 1848 gebouwd op de grens tussen de dorpen Benningbroek en Sijbekarspel; het achterkant van de molen komt oorspronkelijk uit de Zaanstreek. In 1934 raakte De Haan buiten bedrijf.

In 1942 werd het wikenkruis eraf gehaald en in 1950 werd de kap met de as en roeden verwijderd. In 2004 kocht aannemer Klaas de Leeuw uit Schagen de molen, met de intentie hem in oude luister te herstellen. Het bedrijf restaureerde het achterkant en vervoerde het naar zijn huidige plek langs de A7. De Leeuw hoopte de molen weer draaiend te krijgen, met een horecabedrijf erbij. De molen zou een bruidssuite worden, echtparen zouden met de Stoomtram naar hun trouwlocatie kunnen rijden. Dit idee liep steeds spaak op de financiering; de eigenaar weet dit aan de crisis. Er is 5 tot 6 ton nodig om de molen op te knappen. De Leeuw sprak met twintig gegadigden. Er waren onder meer plannen voor een conferentieoord, een educatieve attractie en huisvesting voor arbeidsmigranten.

Ongeveer een jaar geleden nam stichting Zaanse pakhuizen contact met hem op. Verplaatsing van de molen naar Nauerna is volgens stichting Zaanse pakhuizen 'zo goed als rond'.